



KONINKLIJK

LGOG

samen de geschiedenis van LIMBURG ONTDEKKEN

Kring Weert

J.H.P Lammeretz

Secretaris

T. +31-6 12 69 73 07

info@dealdenborgh.nl

UITNODIGING

Activiteit: excursie naar Dordrecht
Wanneer: zaterdag 9 mei 2026
Vertrek: vanuit Thorn: 08.15 uur parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 5
vanuit Weert: 08.45 uur Kupers, Kelvinstraat 1 Weert

Weert, 31 maart 2026

Aan de leden van de Kring Weert van het L.G.O.G.

Onderwerp: Excursie naar Dordrecht op 9 mei 2026

Geachte dames en heren,

Na onze succesvolle excursies van vorig jaar naar Mechelen en Sint-Truiden nodigen de Kring Weert van het Koninklijk L.G.O.G., de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” u met veel genoegen uit voor een nieuwe excursie. Deze vindt plaats op **zaterdag 9 mei a.s.** Onze reisbestemming is Dordrecht.

We verblijven de hele dag in Dordrecht. In de ochtend zullen we, na te hebben genoten van koffie/thee en een versnapering, onder leiding van deskundige gidsen een historische stadswandeling maken. In de namiddag brengen wij, weer met gidsen, een bezoek aan de Grote Kerk.

Over het reisdoel het volgende:

Dordrecht

De stad Dordrecht ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas. De gemeente Dordrecht omvat het gehele Eiland van Dordrecht. Dordrecht is de oudste stad van Holland en kent een lange geschiedenis. Al vóór 1200 kreeg Dordrecht stadsrechten. Begin 13^{de} eeuw werden die door graaf Willem I van Holland verder uitgebreid. Vanaf die tijd ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke handelsstad en stapelplaats. Het was een van de zes grote steden van Holland.

In 1572 kwam in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering in de Hof van Nederland bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden toen Willem I als stadhouder en steunden hem, ook financieel, in de opstand tegen koning Filips II van Spanje.



Hof van Nederland

In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waarbij de remonstranten tegenover de contraremonstranten stonden. Tijdens die synode werd besloten tot een Bijbelvertaling in het Nederlands. Dat resulteerde in 1637 in de eerste officiële vertaling van de Bijbel in de Nederlandse taal.



Statenbijbel uit 1702

Daarna nam het belang van de stad langzamerhand af. De goed bewaarde 17e- en 18e-eeuwse huizen en gebouwen in de historische binnenstad herinneren nog altijd aan dit rijke verleden. Dordrecht kent meer dan 900 rijksmonumenten en zo'n 1000 gemeentelijke monumenten en twee beschermde stadsgezichten: de binnenstad en de 19e-eeuwse schil.



Groothoofdpoort



Straat met historische huizen

De stad Dordrecht kent thans zo'n 120.000 inwoners.

De Grote Kerk

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht is de op één na oudste kerk van de stad. De Grote Kerk is een fraai voorbeeld van de Brabantse gotiek in Holland. Het is een gotische kruisbasiliek die met stenen gewelven is gedekt. De kerk heeft prachtige koorbanken. Bij deze kerk valt onmiddellijk zijn spitsloze toren op. De toren is oorspronkelijk gebouwd in de vijftiende eeuw. Bij een brand in 1457 had de toren al zijn huidige hoogte van 65 meter bereikt. De toren is ontworpen door Antoon Keldermans de oude, de Brabantse architect die ook onder meer het stadhuis van Middelburg en de Sint Romboutskathedraal van Mechelen heeft ontworpen. Bij de bouw begon de toren op de drassige ondergrond bij de derde geleding al te

verzakken. Daarom is men met de afbouw van de toren gestopt. In 1626 is de toren bekroond met vier sober gedetailleerde wijzerborden. Daarmee kreeg de toren zijn huidige kenmerkende vorm.



De Grote Kerk

De kerk is als enige in Holland omstreeks 1500 geheel in steen overwelfd. Het schip is opgetrokken in baksteen en het koor in natuursteen. In het schip is een prachtige marmereen kansel uit 1753-1756 in een weelderige rococostijl te bewonderen. De kansel is voorzien van een mooie koperen trap en bekroond met een opengewerkt klankbord.



Kansel in de Grote Kerk

Overzicht van het programma

08.15 uur Vertrek vanuit Thorn, parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoortweg 51

08.45 uur: Vertrek vanuit Weert, Kupers, Kelvinstraat 1 Weert

10.20 uur: Aankomst in Dordrecht, Hellingen; vanaf daar lopen we (10 minuten) naar De Remise, Grotekerkstraatbuurt 31B, Dordrecht

10.30 uur: koffie/thee en versnapering in De Remise

11.30 uur: Historische wandeling met gidsen, te beginnen bij De Remise.

13.00 uur: Einde wandeling; gelegenheid tot lunchen. Er zijn voldoende lunchgelegenheden in het centrum van Dordrecht

14.30 uur: Rondleiding Grote Kerk

15.30 uur: Einde rondleiding

16.30 uur: Vertrek vanaf Hellingen naar Weert en Thorn. NB De bus kan hier maar kort parkeren. **Wees dus op tijd bij de vertrekplaats.**

18.00 uur: Verwachte aankomst Weert

18.30 uur: Verwachte aankomst Thorn.

Genoemde tijden zijn bij benadering.

Deelnamekosten en aanmelding

Deelnemers die lid zijn van het LGOG, vriend van de Aldenborgh of lid van de GHK “Het Land van Thorn”, betalen een bedrag van € 55,00; niet-leden betalen € 60.00.

Museumkaart is niet geldig.

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: *de kosten van de bus, koffie/thee met versnapering, begeleide stadswandeling Dordrecht, rondleiding Grote Kerk, fooi voor de chauffeur.*

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden door overschrijving van het deelnamebedrag op bankrekening **IBAN NL31 RABO 0176 968 3 34** ten name van stichting De Aldenborgh.

Uw betaling geldt als aanmelding. U dient bij de omschrijving duidelijk te vermelden:

- 1) **Na(a)m(en) van de deelnemer(s)**
- 2) **Dordrecht**
- 3) **Uw opstapplaats**

Er zijn voor deze excursie 50 plaatsen beschikbaar. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te verwachten belangstelling is aanmelding per omgaande aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval **voor 25 april a.s.**

Als u na aanmelding/betaling om de een of andere reden alsnog moet afzien van deelname en de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.

Deze excursie is namens het L.G.O.G, Kring Weert, de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” georganiseerd door Wil Filott en Hub aan den Boom. Zij zijn respectievelijk bereikbaar onder telefoonnummer 06-83138322 en 06-18845998.

N.B. De opstapplaats in Weert is bij **Kupers**, Kelvinstraat 1. Daar is voldoende parkeergelegenheid.

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of verlies. Tijdens de excursie kunnen opnamen gemaakt worden voor publicatie.

Wij wensen u voor 9 mei a.s. een heel leerzame en aangename excursie toe.

Namens het bestuur van de Kring Weert van het LGOG.

Met vriendelijke groet,

Peter Korten
Voorzitter

Paul Lammeretz
Secretaris