

Historie uit de Top van Limburg (Afl. 4)

Wereldoorlog II: Na de Bevrijding

De Joden van Gennep wandeling

Het stadje Gennep heeft sinds 2018 een bijzondere wandelroute. Een route waarbij een voice-over, foto's en films de wandelaar informeren over het tragische lot van het merendeel van de Joodse Gennepenaars.

In 2018 was het 75 jaar geleden dat het merendeel van de Joodse Gennepenaars vermoord werden. Ter herdenking werd het boek 'En toen waren ze weg' geschreven en werden er voor de huizen van de vermoorde Joodse Gennepenaars z.g. [Struikelstenen](#) geplaatst. De overvloedige informatie en de 'Struikelstenen' maakten het voor de stg. Filmwerkgroep Cultuurhistorie Maas en Niers mogelijk om een belevingswandeling te maken. De Joodse Gennepenaars krijgen met name door de foto's en films a.h.w. een gezicht. De wandelaar begeleidt hen o.a. op hun laatste tocht naar het station van Gennep vanwaar de Joodse medeburgers hun ondergang tegemoet gingen. Maar hij verneemt ook de bijzondere verhalen van degenen die overleefden. Het verhaal van Bertha Andriessie die de bezetter wist te overtuigen dat haar vader niet haar vader was. Paul David die onderdook en lid van een knokploeg werd. Arthur van Leeuwen, die in Duitsland onderdook en met vervalste papieren als hulpmonteur en vrachtwagenchauffeur voor het Duitse leger in de Oekraïne werkte. De originele filmbeelden maken de wandeling levensecht.

De wandeling kon gerealiseerd worden dankzij de huidige stand van de mobiele telefonie. De GPS-functie van de mobiel leidt de wandelaar langs de locaties met de verhalen. Elke locatie wordt omgeven door een GPS-veld. Zodra de wandelaar binnen dit veld komt start de voice-over met het verhaal en kan men de foto's en evt. films bekijken.

Men kan de izi.TRAVEL app gratis downloaden voor iOS en Android. Als men vervolgens de 'Joden van Gennep wandeling' downloadt, bevindt de wandeling zich op de mobiele telefoon en verbruikt men tijdens de wandeling geen data. Uiteraard wel stroom. Een volle accu is aan te raden.

Kortom: zoek op het internet izi.TRAVEL en Gennep. Download de izi.TRAVEL app en de Joden van Gennep wandeling. Zet GPS aan en het internet uit. En start deze bijzondere wandeling. De wandeling is ook op computers en laptops te bekijken en te beluisteren. Zie: ['Joden van Gennep wandeling'](#)



Plaatsing struikelstenen. Scherm: afscheid div. Joodse families. © Filmwerkgroep CMN.

De Stadsdichtwandeling Gennep

De izi.TRAVEL app is bij uitstek geschikt om via beeld en geluid cultuurhistorische kennis over te dragen. [Stg. Filmwerkgroep CMN](#) maakt er graag gebruik van. Een wandeling met dezelfde fraaie techniek als de 'Joden van Gennep wandeling' is de '[Stadsdichtwandeling Gennep](#)'. Al vele jaren laat de Gennepse stadsdichter Piet Tunnesen in dichtvorm weten hoe bijzonder hij Gennep en het land van Maas en Niers vindt. Hij dicht niet alleen over de historische gebouwen, maar informeert tevens over de cultuurhistorische en landschapshistorische achtergrond van de Top van Limburg. Meer stadsdichten vindt u op het [YouTube kanaal van de Filmwerkgroep](#).

De stadsdichtwandeling leidt u rond door het historisch centrum van Gennep. De stadsdichter informeert u door middel van 17 korte gedichten over de monumentale gebouwen en bijzondere plekken van het oude stadje Gennep. De wandeling is ook op computer en laptop te bekijken en te beluisteren.



Stadsdichter Piet Tunnesen. © Filmwerkgroep CMN.

In de volgende aflevering van deze serie ‘ Historie uit de Top van Limburg’ voeren we u graag weer fietsend door de Top van Limburg.