



KONINKLIJK

LGOG

samen de geschiedenis van LIMBURG ONTDEKKEN

### Kring Maastricht

dr. Monique Dickhaut  
+31 [0]6 18 223 112  
monique.dickhaut@gmail.com

## UITNODIGING

**Activiteit: Lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis.  
Odin Essers en Annemieke Klijn, 'De Jezuïeten als  
bruggenbouwers tussen Oost en West'**

*Wanneer: maandag 5 oktober 2020, 19.30 uur.*

*Locatie: Stayokay, Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht*

Beste leden van de kring Maastricht,

Op maandag 5 oktober is het eindelijk zo ver: de eerste lezing van het seizoen 2020-2021, de eerste lezing sinds februari, zal plaatsvinden en dat ook nog op onze vertrouwde, prachtig verbouwde stek in Stayokay.

Toch is natuurlijk niets zoals we het gewend waren: er kunnen slechts veertig aanwezigen zijn, inclusief de spreker(s) en u moet zich vooraf aanmelden. We kunnen enkel leden toelaten en geen introducées.

Bij uw aanmelding via e-mail naar [monique.dickhaut@gmail.com](mailto:monique.dickhaut@gmail.com) vragen wij u om ook uw telefoonnummer op te geven. Zo hebben wij in geval van nood alle gegevens bij de hand. Mocht u uiteindelijk besluiten toch niet te komen, meldt u dan af. Wij kunnen dan iemand anders blij maken met de vrijgekomen plaats.

Ook verzoeken wij u dringend om u aan de RIVM-regels te houden: blijf thuis bij klachten (ook een lichte verkoudheid) en houd anderhalve meter afstand (verschuif in de zaal geen stoelen, maar ga op een vrijstaande stoel zitten als u alleen komt en samen op twee naast elkaar geplaatste stoelen als u met tweeën komt).

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn omdat de limiet is bereikt of u liever niet in een groter gezelschap verkeert, kunt u de lezing ook online bekijken via de livestream die Kelly Krijntjes en Justine Camps zullen verzorgen en die te bekijken zal zijn via het YouTube-kanaal van het LGOG. Daarvoor gaat u naar: <https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/18417/lezing-de-jezuïeten-als-bruggenbouwerstussen-oost-en-west-livestream>.

Omdat de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar is geannuleerd, willen wij na afloop van de lezing op 5 oktober een korte vergadering inlassen. Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Eric Lemmens, die ons bestuur na twee termijnen gaat verlaten en Fred Cammaert, die om persoonlijke redenen tussentijds terugtreedt, en hopen wij dat u instemt met de benoeming van Lucie Bastiaens als nieuw bestuurslid. Onderstaand introduceert Lucie zichzelf bij u.

Als bijlage treft u de verkorte versie van de financiële jaarstukken over 2019 aan, die de kascommissie op 22 januari j.l. heeft goedgekeurd. In de vergadering op 5 oktober zal om decharge van de penningmeester worden gevraagd en zal de nieuwe kascommissie worden benoemd. Aan de stukken is de pre-corona opgestelde begroting 2020 toegevoegd, die uiteraard niet aansluit bij de huidige realiteit.

De Algemene Ledenvergadering is ook altijd het moment om de speldjes uit te reiken aan de jubilarissen. Van de vijftien jubilarissen zullen er wellicht enkelen aanwezig zijn op 5 oktober, maar de meesten zijn dat waarschijnlijk niet. Daarom hechten wij eraan de namen van de jubilarissen in dit convocaat te vermelden en u bij deze te laten weten blij te zijn dat u al zoveel jaren trouw lid bent van het LGOG en de hoop uit te spreken dat u nog heel lang lid zult blijven. De speldjes zullen per post worden toegezonden.

Rest ons u nogmaals van harte uit te nodigen voor de lezing van maandag 5 oktober en de hoop uit te spreken dat de situatie in de loop van het komende seizoen zodanig zal verbeteren dat wij de teugels kunnen laten vieren en weer iedereen zonder aanmelding kan besluiten de lezingen bij te wonen.

Met hartelijke groet namens het bestuur van de kring Maastricht,



Monique Dickhaut, waarnemend secretaris

## **Jubilarissen 2020 van de kring Maastricht**

- 50 jaar lid: De heer W. van Mulken  
De heer P.J.. Wetzels
- 40 jaar lid: de heer P.E.H.G.  
Peerboom  
De heer A.M.J.A.  
Berkvens  
De heer J. Berendschot  
Mevrouw M.F.A.  
Dickhaut
- 25 jaar lid: De heer T.G.M.  
Rompelberg  
De heer S.J.H. Vrancken  
De heer A.L.M.G.  
Winckers  
De heer S.E. Minis  
De heer L.G.M.  
Schoenmakers  
De heer J.J.F. Schmitz  
Mevrouw G. Jansen  
Mevrouw H. Wienk-  
Gülpen  
De heer J. Wienk

### **Lucie Bastiaens**



Beste leden,

Ik ben Lucie Bastiaens en hoop binnenkort bestuurslid te worden van het LGOG, kring Maastricht. Samen met mijn partner en dochter woon ik in Maastricht. Hier heb ik onder andere cultuurwetenschappen gestudeerd en tijdens deze studie is mijn interesse in (regionale) geschiedenis gegroeid. Daarna heb ik de kans gekregen om een promotieonderzoek te doen over de geschiedenis van de Maastrichtse openbare gezondheidszorg in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Inmiddels ben ik bij de Open Universiteit in Heerlen werkzaam als conservator kunst & erfgoed. Ik hoop als bestuurslid een bijdrage te leveren aan de activiteiten en de toekomst van de kring Maastricht.

Hartelijke groet,  
Lucie Bastiaens

Lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis  
**‘De Jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West’**

Odin Essers, conservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek en Annemieke Klijn, conservator Kunst en Erfgoed Commissie / universitair docent bij FASoS – Universiteit Maastricht grijpen het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Oost / West’ aan om over de rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen China en Europa te vertellen. Gedreven door missionaire bevoegenheid ondernamen jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten. Zo kwam in de 17de en 18de eeuw een uitwisseling op gang tussen de jezuïeten en de intellectuele elite in China op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst. Eén van deze jezuïeten kwam uit Maastricht, François de Rougemont, die het gedachtengoed van Confucius in Europa mee hielp te verspreiden. Odin Essers en Annemieke Klijn nemen u graag mee op avontuur aan de hand van (reis)boeken uit de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek in Maastricht.



Matteo Ricci met de wiskundige Xu Guangqi, een van de Chinese bekeerden uit de elite, met wie hij de elementen van Euclides in het Chinees vertaalde. Bron afbeelding: *Toonneel van China, door veel, zo geestelijke als werreltlijke, geheugteekenen, verscheide vertoningen van de natuur en kunst, en blijken van veel andere gedenkwaerdige dingen, geopent en verheerlykt* (1668), door Athanasius Kircher.