



KONINKLIJK

LGOG

samen de geschiedenis van LIMBURG ONTDEKKEN

**Kring Ter Horst**

Dhr. P.J.T. Vissers

secretaris

T. +31-77-3984140

E. [secretariaat@lgogterhorst.nl](mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl)

# UITNODIGING

## Activiteit: kerkbezoek Castenray

*Wanneer: Woensdag 8 januari 2020, 19:00 uur*

*Locatie: Kerk H. Matthias, Horsterweg 55, Castenray*

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst

Dames en heren,

Het bestuur van het LGOG kring Ter Horst hoopt u weer te ontmoeten tijdens de eerste activiteit in het nieuwe jaar 2020. Het is een traditie geworden dat we in de wintermaanden een kerk in de regio bezoeken. Na diverse bezoeken aan kerken in de kernen van de gemeente Horst aan de Maas, gaan we nu de gemeentegrens over. De heer Jan Strijbos, geboren en getogen in Castenray, zal ons alles vertellen over de geschiedenis van de kerk en de parochie Castenray.

### De kerk van Castenray

Een oud schrift vermeldt dat op 23 januari 1434 "*in het dorp Casterloe van de parochie van Venraede in het Luikse Diocees*" een gewijd altaar gesticht werd "*ter ere en tot lof van God, de Almachtige en de Zalige Apostel Matthias, in eerder aangewezen, onlangs gewijde Kapel...*". Al eeuwenlang wordt de H. Matthias dus in Castenray vereerd. Een andere heilige, die in de Castenrayse kapel werd aangeropen, was de H. Brigida. Een grote sterfte van het vee bracht in 1775 van heinde en verre pelgrims naar het bedevaartsoord, om te bidden tot de patrones van het vee. Deze verering duurde tot na de Tweede Wereldoorlog. Tot 1965 was de feestdag van de H. Brigida nog opgenomen in de parochieliturgie.



### **Het gebouw**

Aanvankelijk stond er slechts een kleine kapel. Dat zou de kapel op de foto hiernaast kunnen zijn. Eind vijftiende eeuw werd een hoog priesterkoor tegen de kapel gebouwd. Het priesterkoor heeft de tijd goed doorstaan want het staat er nog steeds. De kapel werd jarenlang bediend door de Venrayse geestelijkheid totdat Castenray in 1804 onder de naburige parochie van de H. Gertrudis te Oirlo kwam te vallen. Castenray streefde echter naar zelfstandigheid en, in 1922 werd de parochie door Mgr. Schrijnen verheven tot rectoraat. Bij de kerk werd een rectoraat woning gebouwd, die vanaf 1933 als pastorie gebruikt werd. In dat jaar volgde namelijk de verheffing van Castenray tot zelfstandige parochie.

Door het groeiende inwonersaantal van Castenray en de vele pelgrims die de plaatselijke kapel bezochten, bleek het godshuis al gauw te klein. In 1933 werd daarom begonnen met een fikse uitbreiding van de kapel met een vierde travee. Er kwamen zijbeuken met biechtstoelen, een kinderkapel, een doopkapel en een sacristie. Ook kreeg de kerk een hoge toren met daarnaast een traptorentje, dat naar het oksaal leidde. In oktober 1944 lieten de Duitse bezetters de toren springen, waardoor de kerk vrijwel totaal verwoest werd. Gelukkig bleef het historische priesterkoor gespaard. In 1949 was de Castenrayse kerk de eerste die met toren in het naoorlogse Limburg werd opgebouwd.

### **Jan Strijbos**

Strijbos is geboren en getogen in Castenray (1945). Van 1966 tot 2006 heeft hij als leraar gewerkt aan de basisschool in buurdorp Oirlo. In 2006 presenteerde hij bij zijn afscheid een boek over de onderwijshistorie van Oirlo. In zijn vrije tijd is Strijbos actief in het Castenrayse en Venrayse verenigingsleven. Zo was hij voorzitter van diverse comités en verenigingen. In januari 2001 richtte hij samen met anderen Stichting Heemkundig Genootschap Castenray op. Sindsdien is hij ook voorzitter van deze vereniging. Van 2007 tot 2016 was hij bestuurslid van het Historisch Platform Venray. Hij schreef een aantal boeken over onderwerpen uit de Castenrayse historie zoals onderwijs, het boerenleven, de Tweede Wereldoorlog, de Castenrayse Vennen, de Diepeling en de Hengstenassociatie Vooruitgang Venray-Horst-Sevenum.

### **Het kerkbezoek**

We komen bij elkaar in de kerk in Castenray, waar de rondleiding om 19:00 uur zal beginnen. Wij schatten in dat deze ongeveer een uur duurt, afhankelijk van uw belangstelling en vragen. Aan deze kleine excursie zijn geen kosten verbonden; ze is gratis voor leden en niet-leden. U hoeft zich dan ook niet op te geven voor deze excursie.

Wij hopen op een grote opkomst op 8 januari 2020. Graag wensen u via deze weg fijne en gelukkige feestdagen toe.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG Kring Ter Horst,

Drs. M.P.G.M. van den Munckhof (voorzitter)    Dhr. P.J.T. Vissers (secretaris)

### **Komende activiteiten**

- Wo 29 januari: Lezing *Daar komen de bevrijders* door de heren Levels en Munnicks.
- Di 21 januari: Wintercursus *Glaskunst in Limburg*.
- Di 4 februari: Wintercursus *Glaskunst in Limburg*.
- Di 11 februari: Wintercursus *Glaskunst in Limburg*.
- Wo 11 maart: Jaarvergadering.