



KONINKLIJK

LGOG

samen de geschiedenis van LIMBURG ONTDEKKEN

Kring Venray en omgeving

Dhr. G.L.A. Nelissen

secretaris

T. +31-478-587361

E. geertnelissen@home.nl

UITNODIGING

Excursie door 'De Heerlijkheid Boxmeer'

Wanneer : Zaterdag 18 mei 2019 om 10.00 uur

Verzamelen : Parkeerplaats bij De Weijer (advies: navigatie instellen op Weijerplein)

Locatie : De Raetsingel 1,5831 AC Boxmeer

Op zaterdag 18 mei 2019 om 10.00 uur zal **Jan Sieben** - een van de groeters van Boxmeer - als nevenactiviteit van de onlangs gehouden lezing 'De Heerlijkheid Boxmeer' door Jan Nillesen - een excursie verzorgen door de 'Heerlijkheid Boxmeer'. Hij zal allerlei historische aspecten van Boxmeer toelichten en ons karakteristieke gebouwen en plekken laten zien.



De Heerlijkheid Boxmeer

De Heerlijkheid Boxmeer was van 1269 tot 1797 een vrije en allodiale hoge heerlijkheid onder één heer. Het maakte geen deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Het leek een beetje op de dwergstaatjes Monaco en Lichtenstein.

Het werd gevormd door het huidige dorp Boxmeer, St. Anthonis (toentertijd Oelbroek geheten), Half-Sambeek en weidegebieden onder Afferden en Heijen over de Maas. Het gebied strekte tot in de Peel. De Heerlijkheid besloeg toen ongeveer 25 vierkante kilometer. Met de inval van de Franse revolutionaire troepen in 1794 werd Boxmeer ingelijfd bij Frankrijk en in 1800 verkocht aan de Bataafse Republiek. In het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden kwam Boxmeer in 1815 tenslotte bij de provincie Noord-Brabant.



In de Sint Petrus Basiliek van Boxmeer bevindt zich een kostbare reliekschrijn van het Heilig Bloed. Sinds het begin van de 15e eeuw tot aan de dag van vandaag trekt elk jaar twee weken na Pinksteren een processie - de Boxmeerse Vaart genaamd - door de straten van Boxmeer om het Bloedwonder te herdenken.

De gidsgroeter vertelt over de rol van de Maas, de graven, de Carmelieten en de oorlogen. Hoe het zat met de zilvermeden, sigarenfabrikanten, het kantongerecht, de Latijnse School, de kerken, het kasteel. Ook de Metworst en natuurlijk niet te vergeten 'Daags na de tour' en de kamer van van Gogh worden toegelicht.

Het begin van de excursie is bij de Weijer (Raetsingel 1). We bekijken hier de situatie rondom de Weijer en lopen dan via de Veerstraat, Steenstraat (o.a. zilvermeden), Sint Petrusbasiliek, Carmelietenklooster en Latijnse school door naar de Pastoorsbiest, Zandpad, 't Zand (= de oude Romeinse legerweg) langs de Nepomukkapel, het kasteel en via de Veerstraat weer terug. Alles bij elkaar een wandeling van ongeveer 2 uur.

Deelname aan deze excursie is gratis.

Vooraf aanmelden via lgog.venray@gmail.com, mét opgave van aantal personen. Aanmelden is mogelijk tot zaterdag 11 mei a.s.

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook:

<https://lgog.nl/regios/venray>

<https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray>