



KONINKLIJK

LGOG

samen de geschiedenis van LIMBURG ONTDEKKEN

Werkgroep Jeugdleden

Kelly Krijtjes
Erfgoedconsulente
0622527613
info@lgog.nl

UITNODIGING

Activiteit: Jodenvervolging en WO II

Wanneer: 5 mei, 11.00 uur - +/- 16.30 uur

Kosten: € 10,- voor de rondleiding (eventuele vrije gave voor de lezing en lunch komen daar nog bij)

Locatie: Oude Pastorie Beek en Eyewitness WO2

Aan alle belangstellenden,

Graag nodigt de Werkgroep Jeugdleden jullie uit voor onze volgende activiteit, die gaat plaatsvinden op zondag 5 mei te Beek en in het teken staat van Wo II en de Jodenvervolging.

Het eerste onderdeel van de dag is een lezing, georganiseerd door de Vrienden van de Oude Pastorie over 'De geschiedenis van de jodenvervolging in de provincie Limburg' door Herman van Rens. De lezing start om 11.00 bij de Oude Pastorie in Beek (Oude Pastorie 25, 6191 HW Beek).



Herman van Rens (1946) is geboren in Horst-Hegelsom. Hij was dertig jaar huisarts in Beek. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, een studie die werd afgesloten met een master-graad holocaust- en genocidestudies aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD te Amsterdam.

Samen met Annelies van Rens-Wilms, zijn echtgenote, deed hij archiefonderzoek naar de vervolging van joden en zigeuners in Limburg. Op 22 maart 2013 promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over de joden- en zigeunervervolging in Limburg. Van dit boek is inmiddels een handelsuitgave verschenen onder de titel 'Vervolgd in Limburg'.

Na deze lezing wilden we ergens in Beek gaan lunchen om vervolgens het oorlogsmuseum Eyewitness in Beek (Maastrichterlaan 45, 6191 AB Beek) te bezoeken. Daar krijgen we om 14.30 een rondleiding door het museum.

De collectie van het museum laat de Europese geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zien door de ogen van de Duitse parachutist August Segel, fictief hoofd- personage van het museum. In 13 diorama's worden met 150 levensechte mannequins en originele attributen verschillende oorlogsscènes uit WOII uitgebeeld.



Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten zondag! Mochten jullie later op de dag willen aanhaken of alleen de rondleiding of alleen de lezing willen bijwonen dan mag dat uiteraard ook!

Wil je deelnemen aan deze activiteit of je opgeven voor alleen de rondleiding in het museum? Stuur dan een mail naar info@lgog.nl (Voor de rondleiding moeten we het aantal deelnemers weten).

We treffen elkaar op de locaties zelf. Vervoer moet dus zelf geregeld worden, maar carpoolen kan altijd. Stuur even een mailtje naar info@lgog.nl of een appje naar 0622527613 als je mee wilt rijden met iemand.

Hartelijke groet,
Godelieve Boselie, Brent Bonekamp, Joep Hage, Lynn Jennisen en Kelly Krijntjes